

# 嘉定報

## GIA ĐỊNH BÁO

Tờ báo này mỗi tháng Tày cứ ngày rằm in ra một lần ai muôn mua cà năm phải trả 6 gốc tư.

Trắng râm nhảm ngày 15, giờ 6 59 phút—. Hạ huyền ngày 23 giờ thứ 3, 48 phút, ngay sôc nhảm ngày mồng 1, 2 giờ 09 phút. Thượng huyền ngày mồng 8, 5 giờ, 37 phút. Ngày vọng nhảm 16, 4 giờ 2 phút.

Nước lớn đầy mà tại Saigon kể từ ngày rằm tháng 5 Tày cho đến ngày rằm tháng 6 tày.

Ngày	sớm mai	chiều.	Ngày	sớm mai	chiều.	Ngày	sớm mai	chiều.
15 thứ 5 giờ 5	09 phút	5 34 ph	25 giờ	1 48 ph.	2 giờ 24 pt	4	8 11 pt	8 26 pt.
16 5 57	6 21		26	2 47	3 14	5	8 50	9 47
17 6 43	7 05		27	3 36	3 55	6	9 45	10 45
18 chúa nht. 7 27	7 50		28	4 09	4 26	7	10 40	11 31
19 8 11	8 34		29	4 43	4 59	8 chúa nht.	0 00	0 27
20 8 56	9 23		30	5 10	5 26	10	0 52	1 34
21 9 48	10 19		31	5 42	5 57	11	2 04	2 30
22 10 50	11 28		1 chúa nht.	6 14	6 29	12	3 03	3 22
23 0 00	0 05		2	6 48	7 04	13	3 56	4 12
24 0 43	1 19		3	7 25	7 43	14	4 47	5 57

### CONG VỤ

#### Lời nghị định ngày 30 Avril.

Quan Nguyên-Soái đã nghị cử ông Quan năm tàu chiến, làm chức Tham táng thê cho ông Tham táng cựu vê tây, di theo tàu nhứt trình.

Ông Tham táng mới lành việc nhảm ngày 4<sup>er</sup> tháng Mai, năm 1866.

Dinh ngày 24 tháng tư giờ thứ bảy ban mai tại tòa quan hộ bộ sô giáo giá cho người ta lãnh mua cà lâm để nạp cho nhà nước nội năm 1867; lãnh xong nội tháng phải nộp sáu trăm hộp bằng nứa, lại hai trăm hộp nhỏ bằng bốn.

Phải nạp tiền chấp chí 1,000 quan

Ai muốn biết phép tắc biếu làm sao, phải tự tại ông kí lục kho sàn mà coi.

Đến ngày giòe giá, thì phải làm tờ phong đại nạp cho quan hộ bộ.

Quan Nguyên-soái ra yết thị này cho mọi người được hay:

Thú nhứt.— Phải người đầu người phuong tây, đầu người phuong đông cũng được phép chặt cây trên rừng trong ba tỉnh này.

Thú hai.— Phải làm đơn xin cùng quan tham biện sở tại, nơi mình muôn chặt cây, mà buộc mình trả một phần thứ tư theo giá chợ bán cao hạ một cây là bao nhiêu.

Thú ba.— Giá cây sẽ đán trong huyện cho người ta biết.

Thú bốn.— Khi cây đã chặt rồi, mà toan kêt bè lại, thì phải làm đơn, trình với quan tham biện sở tại cho người được biết bao nhiêu cây, thôc tác là bao nhiêu,

và giống cây gì, để cho quan sai người đi xét, rồi sẽ cho lờ mà chạy về, nếu không có tờ ây thì bè phải dọc đàng vào nhập kho.

Thú năm.— Ai chặt cây thì phải trả tiền cho nhà nước, hoặc nơi ông tham biện sở tại, nơi mình chạy bè, hoặc nơi mình tới bè, nếu không trả tiền thì nhà nước lây hết cây, vì còn là của nhà nước,

Thú sáu.— Các chủ chặt cây, hoặc mướn người nơi ây, hoặc đem người nơi khác tới mà làm việc đó, nếu những người ây làm sự gì lỗi, thì các chủ phải chịu phạt.

Thú bảy.— Theo lời nghị ngày mồng năm, tháng bảy 1862, cầm không được chặt cây váp, cây sao, thì bảy giờ, có phép chặt.

Thú tám.— Có lê mà cho phép riêng đốt một hai nơi trong rừng.

Thú chín.— Trong mỗi một khi không có phép, mà ai đốt rừng, hư cây, chặt cây và lây cây, thì phải phạt theo lê luật pha lan sa hay là lê luật annam.

Điều thứ mười.— Những người không có làm đơn mà thưa quan tham biện cứ như điều thứ hai là người nào làm không đủ sô cây hay là thứ cây khác thì phải phạt năm quan cho đến mười lăm quan và phải ở tù một ngày cho đến năm ngày, mà bè phải nhập kho ây là lây thứ nhứt, còn lân thứ hai thì phải nhập kho hết hay là một phần tùy theo đó.

Nếu một lân nữa thì theo lê luật phải phạt nặng còn phải ở tù.

Điều Thứ mười một.— Các lê ở trên rừng, thì được phép làm cây còn các sự khác mà dùng cho được làm ăn.

Điều thứ mười hai.— Quan lớn sẽ đạt một người làm đầu và bốn người giúp cho được coi sóc về việc rừng tìm kiếm những người phạm lê luật mà bắt, thì bảy nhiều người ây phải thế.

## Lời rao.

Có mày người tây mua được một sò ruộng ở dưới Ba-bướm gần rạch gioi mà muôn cho mướn, sẽ chia sò ruộng ấy ra từ phén, từ mươi mẫu cho bốn mươi mẫu tây, ai muôn mướn, thì phải tới nhà chủ điện ở tại Sài-gòn, kì cho nội trong hai tháng, phản nói cho xong, sẽ giúp tiền cho mà làm ruộng, có hương chửa kiết lanh cho, vậy ai muôn mướn thì sẽ tới đó có người cát nghĩa cho mà hiếu; khai phá ra một mẫu tây, chủ điện sẽ giúp cho bảy mươi lăm quan tiền để mòn mùa sẽ trả mà không ăn lời.

Điều thứ mươi ba. — Nhà nước muôn giữ không cho người ta làm đầu chai, sau sẽ bán mạc ý mình.

Ngày 14 tháng Mai 1866.

Ông Nguyễn-Soái ký.

## TẠP VŨ

Vậy sự đánh phá Tháp-mười, thì rất có cho ích dân làm.

Trong tháng ba tây khi quân giặc thây quân quan sám sửa đánh đồn Tháp-mười, thì nó cũng ra sức chiêu binh lính cho được chồng trại, có một hai đàng nhò nhô ở phía nam tinh Mỹ-tho cũng đã hiệp nhau được, rồi lui tan đi, vì có lính mà quan sai đi tìm bắt nó, cho nên dân đã bắt được hai trướng nó mà nẹp cho quan.

Dân sự tờ ra lòng vui mừng, cùng l'ý làm sang trọng vì thây lính mà đi cùng lính Pha-lan-sa cho được đánh d'p quân ngụy cùng làm ích lợi cho mình.

Vậy những lính khi đi đánh Tháp-mười về thì dân chảy đèn rước vui mừng như rước lính thắng trận khôi hu'n và vây, mà thật cũng đáng, vì chung lính ấy có lòng mạnh mẽ cũng làm nhiều việc giỏi cùng có lòng túc; cho nên trong những việc có danh tiếng cùng những việc hiềm nghèo mà có người Pha-lan-sa giúp, thì người Annam cũng g'n được như người phương Tây.

Vậy khi đánh phá Tháp-mười rồi, thì có một đàng tự nhau trong huyện Kiên phong, thì huyện Lộc đi với ba mươi tên lính ma-tà, cùng ông quan hai đi với ba tên lính Pha-lan-sa đều bắt được một tên lính Tây đã bỏ trốn khi trước, hai tên ma-ní, cùng mươi hai người Annam, và bảy con trâu cùng súng ông khí giải nhieu; còn một hai đứa ma-ní cùng Annam chạy khỏi, nhưng mà ta tướng khỏi bao lâu quân ấy cũng sẽ phải bắt mà chớ.

Người ta thuật truyện khi đi đánh Tháp-mười có một tên lính kia phải bắt.

Tên lính này tên là Cho ở Gò-công, ở đồi nhì, vây nó đã mất đi từ đêm thứ mươi sáu cho đến đêm thứ mươi b'y, người ta kè nó vào sò nhung người chết.

Vậy khi đánh đồn chính, mà lính quan Tham biện Tân-an vào được đồn, liền th'y một người Annam té ra dầu rất vui mừng; mà tên này bị đạn trên đ'u. Khi nó phải đ'y thì ngã xuống ném trong bụi b'nh nhơm sự, mà đao binh nó đi qua không hay; rồi quan gi'e lai, thấy nó liên đem vào đồn, khi nó tỉnh lại thì th'y mình ở trong đồn quan gi'e.

Đoạn người ta đem nó xuống tàu Fusée l'y đạn ra cùng chửa dầu ấy đã gần lành, đoạn đem về Gò-công cũng một ngày với các lính khác, mà người ta tướng nó đã chết rồi. Quan kinh lược đ'en Sai-gòn mà bận nhiều việc quốc gia, cùng mồng quan Nguyễn-Soái vì đã phá được ồ quan ăn cướp đ'r.

Trong đêm hai mươi rạng ngày hai mươi một tháng

tư tây dưới huyện Phuốc-tuy có một làng bị cháy; trong một giờ mà cháy hết 43 cái nhà cùng các đồ vật trong bầy nhiêu nhà ấy cháy hết ch'ng chửa được mòn nào hết; nhà nước cho làng ấy năm trăm quan tiền để phát cho những người cùng cực hơn.

Ngày hai mươi một tháng tư Tây tàu Cosmo đi Huê cho đang liệu một việc kia, rồi chạy ra B'c-kì cho người ta được biết tàu Pha-lan-sa, cùng dẹp quân tàu ô.

Trong xứ Bà-rịa đã chắc được bình yên, bấy giờ đã được thanh lợi, chúng tôi nói một điều là trong một tháng, người ta đóng được năm trăm chiếc ghe b'iu; ấy là điều lợi ích cho ngày sau.

Tàu Sarthe kéo neo bờ Suez là ngày mồng một tháng ba Lang-sa, tối tại Sai-gòn ngày mồng chín tháng tư, tàu này qua tới đây chạy co ba mươi chín b'ra mà thôi; tàu này chờ nhiều người, là người tàu buôn, lính bộ cùng lính thủy, lại chờ năm mươi con ngựa mà thêm số lính mã.

Ngày mươi hai tàu l'Orne kéo neo bờ Sai-gòn, mà chạy về bên nước Lang-sa, chờ mày lính bệnh cùng lính mìn khóa, hết thảy được tám trăm mươi người.

Ngày mươi bốn tháng Avril có tàu chiến Hồng-mao tối đậu tại Sai-gòn, đậu lại hai b'ra mà mua thêm đồ ăn, rồi thi kéo neo chạy qua tàu.

Tàu Monge và tàu Bintang, đem tin về Côn-nôn, ngày mồng năm, những người ở đó, súc khỏe hêt, người ta cày ruộng luân, lại sám sưa bát mạ, người ta tướng ruộng ấy sinh lợi nhiều, ăn không hết; bấy giờ đã tới mùa mưa khó đi làm cày, mà sự cát nhè, thì làm được hoài.

Joannes Liệu.

## Chuyện vầy được cop

Tại Hóc-môn.

Ngày mồng hai tháng tư giờ mươi một tại làng Xuân-thới có một người đên báo cùng tôi rằng, vợ chồng nó nuôi được một con heo ước giá tiền hai mươi lăm quan, tôi thi đè n'm dưới chân giường vợ nó, mà ban đêm ây, cop đên dở cửa nhảy vào hát heo đi; nên vợ nó tiếc thương l'm, trong ý nó thì giận cop lâm; cho nên nài xin đè nó chì đầu cop ây mà vây bắt cho được.

Khi ây nó thura làm vây, thì tôi sai đội Hội cùng tên Hương Ngò lại người am thực bóng đ'u, lại năm tên quân cầm nắm cây súng, và item chó theo nữa, thì nó chì đằng r'ing theo dầu máu heo vào được, một ngàn thước tây thì gặp xác con heo cop đã ăn hết hai đùi sau con bò hai cái đùi trước lị dò, cop thi không thây, r'ng thì cả ngàn liên lạc dì trong sáu giờ chàng hay hêt; khi ây đội Hội cùng Hương Ngò bắt từ nơi xác heo đánh dầu ra b'on phia, mồi phia chưởng được một trăm thước tây, thi không thấy dầu cop mà xít c'bo vào bụi, chó sợ không vào nghỉ r'ng; có cop, mới cho một tên quân vè báo l'i là giờ thứ nhút, tôi truyền hỏi trống nha, các Tòng Xá, quân dân nghe theo hiệu lệnh trống, lính vác khai đền nơi r'ng ây kè đặng b'on trăm khai quân dân lớn b' tr'c được hai ngàn người, xem th'y r'ng r'at r'ap cả ngàn mồi người lầy làm kinh hãi lâm; nhưng mà không lê v' không, đốc quân dân vào r'ng r'ap đ'ng b'on ngang h' th'ng tây, chung quanh xác con heo ước rộng được b'on mẫu tây, bởi vì không biết cop n'm phia nào, đặt quân dân đứng hàng ch'nh nhứt theo đang dọn cách nhau một thước tây, voi thi r'co trước m't người; kè thi cầm cây đập đuổi, người thi cầm r'ra chém ch'oi đều ba phia, còn một phia l'p kh'i đứng giữ làm thinh lạng lê, phia trung đuổi đ'en xác con heo thi g?p cop lớn lâm, ngồi ch'nh vân, đuổi thi đ?p qua đ?p lai, miệng

thì khua rắng chờn vờn muôn xông ra người ta, nhưng mà cũng có nhiều người vàng vàng cầm giáo mác, trông giục dàn ó dày ba phía không dám xông ra, lại bởi vì người ta đóng lâm cũng không dám bén súng, xa thùng thùng lợp khai vào, lập thê mà bén cho được; vậy từ giờ thứ nhút rưỡi cho đến đầu giờ thứ sáu tối, mồi bắn được cợp chêt, khiêng xác cợp từ nơi chò ay cho đến nhà, tám người khiêng mồi nồi.

Về đó thấy cợp, bê dài từ mũi cho chí hậu môn đang hai thước tây, đuôi dài một thước tây, bê cao một thước tây, bén trúng vào mình cợp bảy đầu, cho nên tam da ay hư đi, và da và thủ cốt bán được có bảy đồng bạc mà chia cho Tông lý binh dân.

Từ năm ngoái cho đến năm nay vây bít được bảy thước cợp, mà làng xã quân dân đều được bình an thày.

Phù Ca.

Tôi mồng bày rạng ngày mồng tám, tháng ba. Có đang ăn cướp đánh nhà ông Trùm ở tại làng Chợ-quán.

Người ta khen đang ăn cướp này, thiệt có gan! rằng: Quán ăn cướp này phải chết vì thùy nay người ta nghe, làng Chợ-quán đóng đức cùng đồng lòng với nhau; nhút hó bá ứng, thì quán này không thoát khỏi.

Ai hay có một ít đưa chép rải, cùng một hai người an-nam vào đánh nhà ông ay ở giữa làng, phá cửa phá rương lây hết của cải, rồi ra bình yên, mà làng chẳng làm gì được nó :

Hoặc có khi đến ay người ta mệt mà ngủ đi, hay là vì bởi chủ nhà không la làng chẳng? mà có khi nó công kí vô bị xuất kí bắt ý, nên làng không hay trước.

Người ta tưởng quân ay cùi gan, vào một lần nữa thì nó phái chết.

Trong nhựt-trình Lang-sa có nói chuyện về Thê-giá mới rằng: có một người đòn bà trong phuong ây để sinh ba, mà ba đứa con thì có ba sắc, một đứa trắng, một đứa đen, một đứa thâm nâu đen nâu trắng.

Chuyện ây không lây chi làm kí; sô là bên Thê-giá mới có nhiều chò có nhiều sắc người ở lòn lạo, cho nên có nhiều kí một người đòn bà sinh ra hai con, một đứa đen mò, một đứa đen như người Thiên-trước: Một hai kí thấy cha mẹ mệt mũi khác, mà sinh con giống hệt như ông bà.

Thường con mình đẻ ra kí là con lai căn, thì hay giống cha ít giống mẹ, cha nó có một điêm khí, còn bao nhiêu thì về phần mẹ, lý ưng nó phái giống mẹ nó hơn thí mới phái, đều ay lây làm khó nói. Thói Mèn mọi thí trượng bén mẹ hơn, thói Annam, các chú thí trượng bén cha hơn, cả hai bén cũng đều có ý tú. Theo thói mọi thí nó xét theo việc trước mặt, vì cựu mang sinh đẻ thi về phần mẹ hêt. Theo người kí chép, thì xét tuy cha không cung cựu mang sinh đẻ, mà có một điêm khí thí cũng là như gieo hột giống xuống đất, có giống thí mới có mọc, đã hay rồng; vậy cũng nhờ hơi đất thí mới nén Cho nên sách nói nhờ phụ khí mẫu huyết thí mới có sanh dựng. Vậy hai bên ta đều phải trượng bìng nhau mới phái đẻ làm con.

Cũng nên nói qua ít đêu về sự người ta đen trắng, trong bốn phuong thiên hạ có thứ người da trắng như trống gà, có thứ người trắng đòn, có thứ người trắng bạc, có thứ người hồng hông, không đen không trắng, có thứ người nước da vàng vàng, có thứ người đen như mò hóng, có thứ người đen như chì, có thứ người nước da hồng hân.

Dại đè các sắc nhơn dân đen trắng thì tùy theo địa

địa xa gần mặt trời. Ma cũng có kẻ đồng sinh sản trong một chau, mà nước da cùng hình tích không giống, có phái một loài một dòng thì mới giống nhau.

Bên phuong đông thì có nước Đại-thanh, Lầu-cầu, Nhựt-bồn, Annam, Triệu-tiên, là năm nước đồng văn, nước da tương tự không đen trắng, gọi là da người, còn Xiêm, Mèn, Hời, Lào, Chà-và etc, cũng có thứ người đen ó, có thứ người mòn trắng, mà đại đè nhung dân ở trong rừng núi, thì đầu quấn mồi trót, con mắt có nhiều tròng trắng, còn tròng đen thì đen thuỷ, có nhiều màu phân biệt người kí thê; dân có ở lòn với kí chép, lỵ vợ là kí chép, đẻ con ra cũng còn hình tượng không mất sự đen, duy lai sanh nhiều lớp thì hoặc có đổi hình tích mà thôi;

Còn những dân thuộc về phuong đông như Thiên-trước, Y-dip, Per-si etc, thì có thứ đen thảm, có thứ đen đòn như hồng huân, sơn đình cao, mũi cao, nhút lòn người Thiên-trước có nhiều người con mắt có nhiều tròng trắng, tóc quấn, miệng rộng.

Bên Phuong tây thì con người trắng tréo, tóc đòn, con mắt bắc, cũng có thứ người trắng xanh, con mắt thuỷ, vóc dace cao lớn, thì cũng là tùy theo phuong hướng han lnh.

Bên phuong nam thì có nhiều thứ người đen như than, tóc quấn tròn như tóc cháy, lò mũi rộng, môi dày, miệng rộng, trắng vỗ, răng to, con mắt lớn, có nhiều tròng trắng vóc dace cũng cao lớn.

Tòng lại đèn trắng cũng là người, cũng đều có trí huệ, khác nhau có một đòn có học không học, học nhiều khôn ngoan nhiều, học ít khôn ngoan ít.

Mà cũng có thứ người ở theo rừng rú chẳng hề nghe giáo hóa, thì bón tánh buông lung gần như cầm thú, có bắt nó học thì cũng tôi tám không hóa đặng; thường những người con mắt cà tròng trắng, còn tròng đen thì có người, theo sách tướng ta, thì là người tôi dã.

Xét lại nhơn phẩm tuy đồng, mà cũng có kẻ trí người ngu, có kẻ tiêu nhơn có người quẩn tử, thì cũng là đe mà nương nhau cùng giúp đỡ nhau.

P. Của.

Trong nhựt trình bên tây có nói truyện này; có một chiếc tàu buôn Pha-lan-sa chở than t i thành Swansea mà đến thành Lisbonne.

Vậy trong đêm thứ mười tám thí tàu này bị bão gân phái chìm, thoát chòc có chiếc tàu có cờ Hồng-mao ghé đèn, thì bón tàu phái qua tàu này.

Ông chúa tàu ngó theo tàu mình trôi lúc lác giữa biển, đoạn cát tiếng kêu thẳng bón tàu mới kia; mà kêu không được, thì biết nó còn ở lại trong tàu, nhưng mà tàu đã ra khòi, chẳng còn thấy đâu gi nữa, thì chác ràng: tàu phái chìm, mà thuyền này phái chết. Ai hay người này còn sống! kbi các bạn tàu khác qua tàu Hồng-mao, thì người còn làm việc trước mũi tàu, khi xong việc mà lại đàng sau mà kêu la, thì tàu đã ra xa rồi, còn một mình ở lại dưới tàu, kêu khóc vô ích; khóc rồi đứng dậy; mà bởi tàu có nước nhiều, thì người ấy thụt nước tháp đèn đánh chuông, làm vậy cả và đêm ra sức chống với trời một mình.

Vậy khi đã mờ sáng, thì người ay xem thấy một cái buồm xa xa, thì kéo cờ chỉ sự khôn nạn, mà tàu ay chạy qua, thì người này lại cự việc thụt nước, gần trưa lại thấy một chiếc tàu khác, mà tàu này cũng chạy qua vì chẳng thấy.

Những chó và mèo trong tàu chạy đến quàn quít dưới chân người này mà đòi ăn, thì người này lây bánh mà ăn cùng chia phần cho các loài vật ấy; rồi lại làm việc

hết nước, ra dầu. Làm vậy dù ba ngày, sau hết mới gặp chiếc tàu thơ chay gần, mà chiếc tàu nọ đã chìm xuống sâu, thì vớt được người bạn tàu này. Tàu này có ý chay qua thê Giải mồi, nhưng mà bời báo, thì trè vào nơi khác; được tin này là ngày mồng ba tháng giêng.

Người bạn tàu mới viết thơ cho ông chúa tàu mình, một ít ngày nữa sẽ đến nơi, cùng ba con mèo và con chó ở tàu ấy.

Tháng trước có một thiếp annam mướn ghe bến đi An giang mua lúa : khi đi xuông, thì đi ngã Vũng gù, thì bình an vô sự; khi trở về thì chờ đợi một muôn rưới lúa, người lái có ý xâu, mà thấy ây chưa biết, nên nó không chịu đi ngã Vũng gù nữa nó xin đi ngã cúa, mà thấy ây biếu nó phái ra cửa Tiêu, rồi vào cửa rạch Lá mà vé cho gần, giao kêt cùng nhau tại Mý tho đã xong. Ai ngờ khi ra tối thì nó đậu đó cho đèn ba bứa mà chờ gió xuôi cho được xuôi luồn đi ra biển, song qua bứa thứ bốn nó cũng không đi, mà thấy ây thấy vậy thì có ý làm cho nó sợ, thì dọn đồ xuông xuồng trở lại Mý tho : nên nó lật đặt lify neo mà đi, thì phải chạy vát hoài. Khi nó ra biển thì th'y ây và tên học trò dài sóng nằm trong mui cho đèn xé, thì ráng bò ra mà coi, thì không thấy đất, thấy cây nữa, thì hỏi nó đi ngã nào, nó nói đi ngã cùn giờ. Khi ây hô nghe sợ nó chờ luôn đi chặng, nên cũng có lóng vẻ bỗn phận mình một chút rồi ném ngũ quén, đèn chiếu tôi thì bò ra một lín nữa, thì thấy núi liên hồi núi nào, nó nói là núi Bà rịa; ai dè trong đêm ây nó có ý lui, thì nó biếu th'ng bạn lớn và giòi ôm thấy mà bò xuông biển, thì tên bạn ây nói có làm, thì làm chung nhau mà thôi, chờ một mình nó giết hai mìn, thì nó không dám; mà chờ thấy n'm thì có cây súng hai lòng nạp rồi đè một bên; nên nó cũng sợ. Như vậy vừa đến canh năm nước lớn và hết gió thì ghe trôi lui gần núi Vũng tàu, khi ây vừa sáng ra là ngày mười bảy tháng ba, mà từ khi ở tại Vũng tàu mà đi về, thì lão lái còn nói với bạn phải trói thấy trò nó lại mà bò lên sác kèo về trên nay sợ lựu tieng ra, thì ta chêt hết, song bạn cũng không dám vì khi vào cửa, thì thấy hết đai sống; nên có ý giữ mình, nó làm gì chàng dạng; biết được sự này là bối lão lái sai bợn đi mua thuốc a phiện, thì nói ăn bớt rây rà chửi máng nó nên nó giận hờn, thì nó nói ra cùng người bạn Kia, người bợn ây nói lại với thấy ây từ ây về sau thấy ây chàng tò sự gì ra cho lão bạn, nói biết rằng: ây đã hay sự ây, nếu tò cho nó biết sợ nó liền mình nó làm dại mà mình khôn, hay là nó bò ghe nó trôn, thì chàng ai đem vé: át ghe phải mất, khi đèn Gia định lúa mà đem lên hết rồi, thì cho đòi hai tên bạn lén đứng khuất mặt nhau không cho nháy nhó gì hết, rồi hỏi mọi sự đói lão lái toan tính giết thê nào, thì khai cho thật, nếu khai gian, thì nẹp hét chàng đè đứa nào, mà nói thật, thì tha cho, nó đều nói sự thật hết; nếu khai gian, thì nẹp hét không đè đứa nào. nên ây đã làm từ khai rồi thì đi thưa quan đều như vậy; quan liền cho mata đi bắt: khi ây lão lái mới biết rằng việc đói hay rồi, Bảy giờ lão lái còn giam trong tù chưa làm án, còn ghe cộ bò nghinh ngang tại vịnh Thị nghè,

Thomas Nhị.

Có một ngày kia, có một vua đi dạo trong thành mặc áo thường như một người khác, liền gặp đứa con gái ăn mặc rách rưới thấy mang một gói, thì vua ây hỏi nó cách thương yêu rằng: Con mang giông gì và con đi đâu? Thị đứa con gái ây trả lời và khóc mà nói rằng:

Tôi mang áo của mẹ tôi mà đi bán, và thêm này là của sau hết! Nếu cha tôi là người có công nghiệp với nhà nước còn sống hay là nếu cha tôi được phân thường như công nghiệp người đã làm, thì ông không thấy tôi

phải khôn nạn thê này.

Rồi người ây lại hỏi đứa con gái ây rằng: Vậy mà vua không biết sự khôn khéo nhà con thì người sẽ giúp đỡ, cho nên con phải kiêm một người nào mà nhắc lại cho vua hay công nghiệp cha và sự đói khát, thì người con gái ây thura lại rằng: Tôi đã làm như vậy mà vô ích vì người ta cậy nói với tôi không được gì, thì ông ây nói rằng: chắc thật người ta không thura với vua về sự đói khát, khôn nạn nhà con, vì vua là người yêu sự công bình thì không cho vợ và con ông quan đâ có công nghiệp nhiều mà phải đói khát làm vậy.

Vậy thì con làm một cái đơn nhắc lại các sự ây, đèn mai con sẽ đem trong lầu đài tôi, thì tôi sẽ thura lại với vua, nếu các sự ây thật như lời con nói, thì con sẽ được phân thường. Người con gái ây chùi nước mắt mà già ơn ông ây: Đoạn ông ây lại thêm rằng: không nên bán áo mẹ con, già áo ây đang bao nhiêu, con ây nói rằng, được sáu đồng, ông ây nói rằng: Tôi có mượn mười hai đồng cho đèn khi biết việc ây ra làm sao: khi con gái ây nghe làm vay, thì chạy về nhà đem mười hai đồng và áo cho mẹ nó, mà nói các ông ây đã nói với mình làm sao, và nó hình tượng ông ây thế nào? khi bà con nó nghe làm vậy, thì biết đã gặp vua thì con ây nhớ mình đã nói với vua như nói với một người thường, thì sợ hãi, và chàng dám đèn lầu đài vua nữa; Nhưng mà bà con nó dác nó đi, khi nó tới đó thì run sợ quá sít! vậy vua hỏi tên cha nó, và cha nó làm quan trong đạo binh nào, mà coi trong số lại, thì thiệt như vậy, thì vua đem nó và ba con nó vào nhà tư thất mà nói cách dệu dàng rằng: nầy trậm ban lộc cho mẹ con như cha con đã được khi trước và trậm lây làm buôn vì đã lâu mà không biết sự khôn nạn mẹ con như vậy; Từ ây về sau trong mỗi một tuần vua định một ngày cho người ta tới mà thura cùng mình, mặc ý ai.

#### Giá chợ tại Sai-gon

Gạo một tạ, một đồng bạc và một quan. — Bông nứa tạ, sáu đồng bạc. — mâm một tạ, năm đồng rưỡi. — Dậu một tạ, bốn đồng bạc. — Đường tót một tạ, chín đồng. — Đồi bạc năm quan năm tiền.

#### Giá chợ tại Phú-eường

Gạo một vuông, bốn quan tư. — Vịt một con, một quan năm. — Gà một con, tám tiền. — Thịt heo một cân, bảy tiền. — trứng gà một chục sáu tiền. — trứng vịt một chục tám tiền. — Đường cát một cân, một quan hai. — Đường hạ một chục ghè, mười quan. — Lụa một cây ba mươi thước, bốn chục quan. — Vải Annam một cây, sáu quan. — Dậu trắng một vuông, năm quan. — Dậu xanh một vuông, sáu quan. — Dậu đen một vuông năm quan. — Kén một tạ, bốn chục. — Dậu chai một tạ, sáu mươi lăm quan. — Cá khô một tạ, mươi lăm quan. — Muỗi một vuông, tám tiền. — Sáp một cân, bốn quan. — Thuốc bánh một chục bánh, một quan năm. Thuốc lá một trăm lá, một quan năm, — Chai một tạ, mươi lăm quan. — Bò thịt một con, bốn chục. — Trâu cày một con, mốt trăm.

E POTTEAUX kè làm nhuy trình.

Nhà In, — Sai-gon.